

Rochusnieuws

Nummer 200

SEPTEMBER - OKTOBER 2024

200

Eind jaren 80 gebeurt er maar bar weinig in de buurt... op maandagavond komt een handjevol buurtbewoners samen om te rikken in het buurthuis aan het Rochushofje maar daar blijft het wel bij. Het is ook die tijd dat 'Buurtkrant Rochusbuurt' bijna geruisloos verdwijnt.

In 1994 vinden Albert, José, Héléne en Hans het welletjes geweest: het is tijd voor wat meer leven in de brouwerij! Iedereen ontvangt een enquête in de bus waarin gevraagd wordt naar de behoeftes. De uitslag is helder: er is behoefte aan activiteiten én weer een buurtkrant! Dus gaan diezelfde vier pioniers aan de slag met een nieuwe krant: Het Rochusnieuws!

Albert doet interviews, José schrijft recepten, er wordt geschreven over buurtactiviteiten en Héléne doet voornamelijk de redactie zaken. Op het eerste oog dus niet heel veel veranderd, maar met de verhalen over de opmaak van het Rochusnieuws gaan we toch écht 30 jaar terug in de tijd! De computer maakte in de meeste huishoudens net z'n intrede en dus werd de opmaak eerst gedaan in Word om vervolgens de grote stap te maken naar, iedereen welbekend, Adobe Pagemaker. Er werd vervolgens geknipt en geplakt, naar de copyshop en dan kon het grote feest beginnen:



De redactie van het uurste uur met de allereerste uitgave van het RN. Van links naar rechts: José, Albert en Héléne

de hele tafel vol stapeltjes en dan rapen en nieten (Whazz dah??). En dan ook nog eens zelf rondbrengen, en dat maar liefst vier keer per jaar!

En nu vieren we dus de 200^{ste} uitgave van het Rochusnieuws!!! 30 jaar lang is het Rochusnieuws trouw op onze deurmat gevallen en konden we lezen over nieuwbouw, verbouw, de geschiedenis van de buurt, parkeerperikelen, buurtactiviteiten, buurtbewoners, konden we ons verlekken aan Rochus culinair, ontdekten we de details in de buurt én werden we op de hoogte gebracht van het favoriete eten en goede en slechte eigenschappen van heel veel kinderen in onze buurt.

Het is altijd een feestje om het Rochusnieuws bij thuiskomst aan te treffen op de mat, om vervolgens op de bank, aan tafel, in bed en velen misschien wel op het toilet (?) te lezen over het wel en wee in de buurt. En dit alles lijkt allemaal heel vanzelfsprekend maar dat is het niet!

Heel veel mensen zetten zich in én hebben zich ingezet om 200 keer het Rochusnieuws op de mat te laten vallen: de pioniers van het eerste uur, de vele redactieleden, vormgevers, incidentele schrijvers, bezorgers, distributeur en adverteerders! Teveel mensen om met naam en toenaam te noemen maar heel veel dank aan al deze vrijwilligers!!!

En als normaal gesproken het Rochusnieuws ontvangen voor jou ook een feestje is dan staat je nu een groot feest te wachten! Bereid je voor op een extra dik, kleurrijk en feestelijk nummer... heel veel leesplezier en op naar de volgende 200 edities!

Yolande

Valt het Rochusnieuws niet op je mat omdat je een 'nee-nee sticker' hebt? Maar wil je wel graag het Rochusnieuws ontvangen? Haal dan een 'Ja, graag het Rochusnieuws sticker' in De Buut.

Inhoud

Rochusnieuws nr. 200	1
Ben ik wel buurtgenoot genoeg	2-3
Bedankt allemaal	4
Oog voor Detail	5
Het verloren recept	6
Mijn complimenten!	7
Groene wijk week	8
Yoga in de Buut	8
DDW Food Hood	9
30 jaar òf langer in de buurt	10-11
Drie trouwe adverteerders	12-13
vervolg	14-15
Uit de oude doos	16
Buurt-info	16
199 voor 30	17
Agenda & menu BBB	18
Portrettekeningen Buurtfeest	18
KidsRedactie & KidsTalk	20

Colofon

Rochusnieuws is een uitgave van de Rochusbuurtvereniging en wordt 6x per jaar huis aan huis verspreid in een oplage van 600 st. in de Rochusbuurt.

Redactie:

Ad, Chris, Esther, Kay, Marcel, Marijke, Niek & Suzanne

Kinderredactie:

Billie, Carmen, Isis & Mijs

Vormgeving en illustraties:

Esther

Productie:

Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven

Bezorging:

Gerry, Gidy, Hein, Huub, Joris, Maïke, Marga & Mirjam

Info en aanmelden als redactielid:

Mail naar rochusnieuws@gmail.com

Rochusnieuws digitaal ontvangen?

Mail naar rochusnieuws@gmail.com

Advertenties:

Tarieven op aanvraag bij de redactie.

De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. Dit geldt voor zowel de eigen content als voor die van derden afkomstig.

Ben ik wel buurtgenoot genoeg?

Daar dacht de dikke man onlangs al een tijdje over na. En alsof de Here deze gedachte al gehoord had, stuurde de voorzienigheid een journalist van het Rochusnieuws naar de dikke man om hem te vragen voor een interview in het jubileumnummer Rochusnieuws nummer 200.

Nou, dat streelde het ego van de dikke man natuurlijk. Dan kon hij laten zien wat voor een buurtgenoot hij wel niet was. Na de gebruikelijke plichtplegingen en afspraken over een acceptabele vergoeding ging de dikke man akkoord. En aldus begon het interview.

Journalist (J): Goedemiddag! Bedankt dat u tijd wilde maken voor dit gesprek. Uw columns in het Rochusnieuws zijn de laatste tijd erg populair geworden. Wat inspireerde u om te beginnen met het schrijven voor het Rochusnieuws?

De Dikke Man (DDM): Eigenlijk weet ik dat niet zo goed meer. Mijn eerste column ging over berichten in de media van dikke mannen die in coronatijd teveel beslag legden op de IC-capaciteit. Ik denk dat ik me aangesproken voelde en dat onterecht vond.

Het is wel een geniaal stukje moet ik zeggen. Goed onderbouwd met cijfers, analyses en een gezonde kijk op de menselijke hypocrisie.

J: Waarom die ondertekening van uw columns met de dikke man? Hoe dik is de dikke man en waarom?

DDM: Tsja, Ischa Meijer was natuurlijk de eerste en volgens sommigen de beste. Maar gezien het postuur van de dikke man lag de ondertekening met de dikke man voor de hand. Bovendien is IM al wat jaartjes dood. Dus ik dacht:

het kan wel. BTW, enige herkenning door buurtgenoten heb ik toch niet direct ervaren. Waarschijnlijk zijn er meer dikke mannen in onze buurt. Ik begreep dat de Gebr. v. G. nog weleens aangesproken worden. Om uw laatste vraag te beantwoorden: over dat dik zijn daar denk ik toch anders over. De dikke man is eigenlijk een slanke man in een verkeerd lichaam. En ja, dat komt gewoon weleens voor. Hoewel niet zo vaak.

J: In het verleden zijn er voorgangers van u geweest, bijvoorbeeld Pointwood en Bregje. Wat vindt u van die columns?

DDM: Wel, de columns van Pointwood waren geweldig! Prima hoor, maar met de ogen van nu zijn het wat sleps uitgevallen stukjes. Had scherper gekund. Meer peper zou ik zeggen. Hoewel, een van zijn columns met de titel Relaxen benadert een beetje het niveau van mijn eigen columns. Gaat over de vestiging van een massagesalon annex verwenhuis voor heren op de Geldropseweg. Pointwood doet in de column aan participerend onderzoek (want zo is hij ook wel) en maakt daar o.a. een wervelende liveshow mee.

Verder kan ik er niets meer over zeggen omdat in het stukje het n-woord voor komt. Kon toen nog wel. Nu niet meer. Helaas is voor lezers die deze column nog een keer willen inzien, het archief is voor de komende 35 jaar gesloten. Dit heeft het diversiteits- en inclusiviteitscomité van het Rochusnieuws onlangs besloten.

J: En Bregje dan?

DDM: Ja, ook fantastische columns, Heel persoonlijk, inhoudelijk en toch gezellig. En natuurlijk qua tekst zeer verzorgd. Hier kun je duidelijk lezen dat een professionele schrijver aan het woord is. Ook jammer dat zij niet meer de pen ter hand neemt.

J: Geen enkel woordje van kritiek?

DDM: Nou nee, nou ja. Koningin van de columns wordt ze genoemd. Daar word je natuurlijk wel jaloers op. Wie weet komt het er nog van: de dikke man, koning van de columns.

J: Wat vindt u van onze buurt? Met name in relatie tot de door u gebezigde term buurtmaffia.

DDM: Ja, dat was een gevalletje. Daar kom je straks nog wel op terug, denk ik? Het lijkt erop alsof de dikke man het in deze buurt niet naar zijn zin heeft. En ja, soms is dat zo. Vaak hoor je zeur- en deugneuzen die het liefst in Bladel willen wonen met een ruime oprijlaan voor hun auto (want dat parkeert zo lekker), veel groen maar geen zonnebloemen die het zicht belemmeren omdat ze zo graag voorrang willen.

Toch heb ik het naar mijn zin. De meeste mensen die hier wonen zijn sociaal en het Buurtbestuur met Yolande en Esther, ondersteund door wijkheld Frank is fenomenaal. Maar niet alleen zij. Ook vele andere buurtgenoten die allerlei zaken initiëren en ondersteunen dragen daartoe bij. Tjonge, jonge, ik begin bijna te wenen bij deze gedachte over de saamhorigheid in onze buurt. Maar goed. Toch wil ik iemand speciaal in het zonnetje zetten. Ene Sjonnie de R. Op het buurtfeest kreeg ik een biertje van hem onder voorwaarde dat ik hem een keer zou noemen in een van mijn columns. Wel, Sjonnie bij deze dan. Het bier was wel wat schraal dus ik hou het hierbij.

J: Wat heeft u met Bladel? Dat dorp komt nog weleens voor in uw columns.

DDM: Helemaal niets. Bladel staat voor mij voor iets typisch Eindhovens. In een stad willen wonen met Brabantse plattelandsgezelligheid en daarom vaak bij stadsvernieuwingsprojecten NIMBY gedrag vertonen. Dan zeg ik: ga lekker naar Bladel voor die gezelligheid! Onlangs bij het grote buurtfeest kwam ik Frank tegen en die bedreigde de dikke man dat hij (Frank) nu weleens positief in een column wilde voorkomen. Wel Frank, bij deze, nog hartelijk bedankt voor jouw geweldige tip over de frikandellen-eetwedstrijd in Bladel. Goeie gozer die Frank!

J: Het Rochusnieuws heeft natuurlijk een redactie. U maakt samen met de andere redactieleden de buurtkrant.



Deelnemers in actie tijdens het Bladels kampioenschap frikandellen eten | Bron: Eindhovens Dagblad

Wat vindt u van de Rochusnieuwsredactie?

DDM: Allereerst zou ik zeggen geweldig! Echt waar. Met name Esther en Kay zijn de locomotieven van de redactie. Zonder hen zou er geen Rochusnieuws zijn en zou ik mijn door buurtgenoten geliefde columns als pamflet moeten distribueren. Maar ook zonder de sidekicks Marijke, Niek, Chris, Marcel en onze nieuwste aanwinst Suzanne (met funny accent) zou het Rochusnieuws degraderen tot een gewoon buurtblaadje. En dat zijn we niet! Anders haal je de 200 niet. Om Louis van Gaal aan te halen: **wij zijn de beste!**

J: Krijgt u weleens opmerkingen over uw column?

DDM: Zelden. Eenmaal een keer over een column die ging over het scheiden van afval en zwerwers. Dat was natuurlijk een grapje. En een keer over een column waarin het woord mannenliefde in voorkwam. Wat volgens mij een gewoon Nederlands woord is voor liefde tussen twee (of meer) mannen. Maar het is ook de naam van een biertje. O ja, ook het woord kampermeisje werd gebezigd in die column. Degene die de reactie stuurde naar de redactie had zich ontzettend geërgerd aan die twee woorden en vond dat een buurtkrant moet bijdragen aan een respectvolle manier van omgaan met elkaar en het vormen van een inclusieve samenleving. Ben ik wel mee eens. Echter, een buurtkrant die alleen woke- en inclusiviteitsgedachten uitdraagt en propageert lijkt me schraal qua inhoud. Enige relativisering en ironie hoort bij een

goede buurtkrant en ik lever daar mijn bescheiden, geniale bijdrage aan. De mensen nemen zich de laatste tijd nogal serieus. Niet doen mensen, zou ik willen zeggen.

J: Is er over 30 jaar nog Rochusnieuws?

DDM: Wat denk je zelf? Natuurlijk niet! Zonder de dikke man geen krant. Die ligt over 30 jaar onder de groene zoden of is uitgestrooid over een hondenpoepveldje.

J: Laatste vraag. Ik heb zo eens uw antwoorden gehoord en ik zeg het toch maar even: u vindt uzelf wel heel geweldig als columnist. Ik vind u een beetje arrogant en het lijkt erop alsof u de ambitie heeft om het hogerop te zoeken. Waaraan denkt u dan?

DDM: In ieder geval niet de Iriskrant of De Witte. Dat zou absoluut een degradatie zijn naar een lagere divisie. Maar als eerste stap wellicht de Stratummer en daarna Groot Eindhoven. Of zelfs het Eindhovens Dagblad. En als ik nog een opmerking mag maken: ik vond het tot de laatste vraag een aardig gesprek maar die opmerking dat ik arrogant zou zijn, vind ik goud waard want dat ben ik inderdaad.

J: Meneer dikke man, dank u voor uw welwillende medewerking en doet u de groeten aan mevrouw dikke man. Want ik heb begrepen dat zij een belangrijke pijler (en soms peiler) is in uw leven.

DDM: Dankjewel voor deze mooie woorden en het ga je goed jonge-vrouwman-hen.



Bedankt allemaal

Foto's: Inge van de Vorst

Zaterdag 24 augustus vond in en om De Buut het Rochus Buurtfeest - de Buu(r)t Party - plaats. Hoewel er nog best wat mensen op vakantie waren en het weer voor wat extra spanning en sensatie zorgde, was het een gezellige boel. 'Dit is precies wat ons buurtje zo fijn maakt.' vertelde een buurtbewoner.

Wat een plezier om zoveel kinderen te zien genieten van het middagprogramma met theater, schmink en pannenkoeken. Buiten raakten bekende en minder bekende buurtgenoten met elkaar in gesprek onder het genot van een drankje en fijne muziek. Binnen aan de grote tafel hing een serene sfeer: grote concentratie en rust bij de portrettekenworkshop.

Na wat improvisatie ('alles moet nu naar binnen') vanwege het weer kon het programma verder gaan. Terwijl om 19u de regen naar beneden kwam, smulden we in een stampvolle Buut van het heerlijke eten van Memories of Damascus. En was er voor ieder die wilde een stukje heerlijke taart dankzij de deelnemers van de Heel Rochus Bakt wedstrijd. De musicalmeiden uit de buurt lieten ons kort hun kunsten zien, waarna de Ierse band en dj voor muziek zorgden. Kortom: het was een skon fisje. Aan dit feest hebben heel veel mensen voor en achter de schermen bijgedragen.

We willen jullie hiervoor extra bedanken. Te beginnen bij Yolande en Frank (waarmee het allemaal begon) die hun ervarings- en organisatiekennis deelden en duizend en één dingen fiksten. En oefenden in op hun handen zitten. Dank jullie wel. De op- en afbouwersploeg met Tom, Saio, Jeroen, Maike, Bert, Lisanne, Chris, Huub, Esther, Marleen, Puck en Danny. Met zoveel handen maakten we licht werk. Grandioos. Dan de mensen die het feest visueel en technisch mogelijk maakten: Heinz, Koen, Peer (de Klusserij), dank. De barploeg: Inge, Danny, Mimi en haar vriendin, dank jullie wel. Alle mensen die het (verkeers- en 'weers')veilig maakten: Klaas, Dette en Mark, John: dank. Ook de Willem-van-Hornestraat-stofjes-hergebruik-slinger is prachtig geworden: Marga en Barbara bedankt.

Een bijzonder dank-je-wel aan de mensen die een activiteit aangeboden hebben in het programma: Catherine, Merou (Eventief), José, Janine en Lyënne, Susanne en Dido. Grandioos. En de fijne mensen die voor de muziek zorgden: Ankie, Bas, Remy, Yam Dom Rum en Claire. We hebben van jullie genoten. Bedankt ook aan de deelnemers aan de Heel-Rochus-Bakt-wedstrijd, de deelnemers aan de kindertheaterworkshop, de deelnemers aan de portretworkshop, de Rochus Kids the musical en iedereen die heeft meegedacht en gedaan.



Voor ons, het organiserende teampje, was het de eerste keer. En jeetje, wat komt er een hoop kijken bij het opzetten van zo'n evenement. We kijken met blijdschap terug en hebben er veel van opgestoken. Hopelijk plukken we daar volgend jaar met de buurt en elkaar de vruchten van.

Heb je leuke foto's en wil je nog iets met ons delen, stuur je berichtje naar rochusbuurtfeest2024@gmail.com.

Tot volgend jaar!
Het 'Funteam' Roland, Marcel & Inge

Oog voor Detail

Ken je onze wijk? Bepaalde gebouwen weet je natuurlijk te vinden, bijvoorbeeld De Buut. Maar hoeveel oog voor detail heb je eigenlijk?

W e bieden je de kans om jezelf te testen. Of je gaat eens op zoek naar de plekken waar wij deze foto's hebben gemaakt. Succes met zoeken en vooral vinden van onze 4 gekozen plekken!! Antwoorden zijn te vinden onder aan de pagina.

De Redactie



Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken. Foto 1: Pastoor Dijkmanstraat 10 | Foto 2: Geldropseweg 88 6 | Foto 3: Hoekstraat 60 | Foto 4: Rochusstraat 24. Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

OPENINGSTUJEN
dinsdag t/m donderdag 11.00 - 18.00
vrijdag 11.00 - 20.00
zaterdag 11.00 - 18.00
zondag en maandag gesloten

Geldropseweg 80 - 5611 SK Eindhoven - 06 12 15 61 09

STADS
ERGOTHERAPIE

STADS
FYSIOTHERAPIE

Kom je bij ons langs?

Geldropseweg 28
T: 040-311 1151
Eindhoven@stadsfysio.nl
www.stadsfysio.nl

De **VINYL & MORE**

Platenzaak

In -en verkoop van LP's, CD's, DVD's en singeltjes

Geldropseweg 86A
5611 SK Eindhoven
Tel.: 06-51 59 04 65
info@deplatenzaak.com
www.deplatenzaak.com

Rochus Running Dinner

'Het Verloren Recept'



Running Dinner 2023



Running Dinner 2022

Kijk niet vreemd op als je op 2 november vele buurtgenoten zoekend ziet rondlopen in onze Rochusbuurt.

Vermeedelijk zijn ze op zoek naar Het Verloren Recept. Of naar een onbekende straat in onze toch niet zo grote wijk.

Wat is running dinner?

Voor nieuwe burens of voor oude burens die voor het eerst mee gaan doen, volgt hierbij een korte uitleg: Running Dinner is een laagdrempelige manier om een avond gezellig te eten met wisselende buurtgenoten (en eens ongegeneerd in een ander huis rond te kijken). Je krijgt ongeveer een week van tevoren informatie van de organisatie of je bent ingedeeld om een voor-, hoofd- of nagerecht te maken. Dat maak je voor (doorgaans) 6 personen die je op je eigen adres ontvangt. Voor de andere twee adressen schuif je aan op twee andere adressen in de buurt waar je steeds nieuwe tafelgenoten hebt. Aan het einde komen we met alle deelnemers samen om onder het genot van een drankje ervaringen uit te wisselen of een paar passen op de dansvloer te wagen.

En wees gerust: niemand verwacht haute cuisine, gastvrijheid voor je burens is meer dan genoeg!

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door voor 15 oktober een mail te sturen naar rrd040@gmail.com. Noteer daarin je naam, adres en telefoonnummer en of je met 2 of 3 personen deelneemt (met namen graag). Ook een aanmelding op papier is natuurlijk prima. Gooi maar door de brievenbus op Willem v Millenberchstraat 11 of 15. Info over de facturatie volgt later per mail (bijdrage is 6 euro per deelnemer).

In English

Running Dinner is our yearly neighborhood-event where you host one course for around 6 persons and where you visit two addresses to join the other two courses. It's a very informal evening which offers the opportunity to meet and share a meal with some neighbors. Would you like to join the Rochus Running Dinner on November 2nd? Please send an email to rrd040@gmail.com before October 15th with your name, address and phone number and number and names of attendees (2 or 3 persons). You will receive more information end of October, including info on the contribution of 6 euro per

person. This years' theme is The Lost Recipe. We hope you don't feel lost with this theme...

Om het zo makkelijk mogelijk te houden/to keep things as simple as possible:

- Hoe leuk je kinderen ook zijn, we ontmoeten ze graag een andere keer (please provide your kids with a pizza and/or babysitter so they can stay at home).
- Met ernstige allergieën en religieuze overtuigingen houden we met veel plezier rekening (de EpiPen blijft bij voorkeur ongebruikt in de tas). Geef dit even door met je aanmelding. Wat betreft alle "lievergeen-spruitjes-of-dingen-die-medik-maken-verzoekjes" willen we je vragen deze een dag in de ijskast te zetten. (If applicable: please share info on any severe allergies or other special info upfront with your subscription).

We hopen jullie te zien op 2 November! We hope to see you on November 2nd! Maaïke, Koen, Ronnie, Bert & Hanneke

Gastcolumn

Mijn complimenten!

De Rochusbuurtkant bestaat dertig jaar in haar huidige vorm. Dat is lang! 'Slechts' 5 jaar daarvan bemoeide ik me met de inhoud ervan. In eerste instantie als redactielid en kort daarna als eindredacteur. Mijn bijdrage was een column over het reilen en zeilen in de buurt.

Of je nou een informatief, lief of boos bericht plaatst, mensen vinden er snel iets van. In tegenstelling tot berichten op digitale media krijg je via een papieren krant echter weinig reacties. Dat is soms lastig, maar vaker heel fijn. Want het plaatsen van een reactie op sociale media is in no time gedaan, en blijkbaar laat dat ook weinig ruimte om die reactie goed te overdenken. Een reactie geven op een offline bericht is minder eenvoudig.

Als er dan toch reacties komen op een offline bericht, betekent dit dat iemand echt de moeite heeft genomen dit te doen. Dat kost tijd en levert dus ook tijd op om na te denken over wat je te zeggen hebt. Is dat dan alsnog een negatieve reactie (bot, ongenueanceerd en respectloos), dan komt dit extra hard aan. En dat is precies de reden geweest dat ik na vijf jaar besloot te stoppen met mijn column. Hoewel deze altijd met komische ondertoon, kritisch doch positief ingestoken waren, met als doel lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren rondom bepaalde onderwerpen (geleerd op de Hogeschool voor Journalistiek), viel een column -weer- verkeerd bij een lezer. Ik kreeg een boze brief waarin ik persoonlijk werd aangevallen en toen was ik het zat; ik heb de Rochuspen neergelegd.

En dat ik hem voor deze speciale editie toch nog eens oppak heeft eigenlijk dezelfde reden, maar dan lekker positief! Want toen ik een poosje geleden tijdens de hond uitlaten in gesprek raakte met een voor mij tot dan toe onbekende buurtbewoner, vertelde ze mij: 'jij bent toch degene die vroeger columns schreef voor het Rochuskrantje? Ik vind het zo jammer dat je gestopt bent want ze waren erg fijn om te lezen!'. Zomaar. Ruim een jaar na mijn laatste bericht, kon iemand zich mijn verhaaltjes herinneren én nam de moeite me midden op straat een compliment te geven. Weet je hoe fijn dat was?

Tegenover elke negatieve bekrachtiging moeten minstens 4 complimenten staan voor iemand om er een goed gevoel aan over te houden. Dus is mijn verzoek aan jou, beste lezer, wanneer je iets leest in dit (overwegend ;-)) leuke krantje, gemaakt door vrijwilligers met weinig of zelfs geen redactionele ervaring, neem dan eens de moeite om een positieve reactie te sturen naar jouw buurman of -vrouw die dit heeft gemaakt. Deel eens een compliment uit, al is het maar omdat ze elke 6 weken opnieuw de moeite nemen iets te maken voor de buurt. Lees je iets wat je niet zo fijn vindt? Sla het stukje dan snel over en ga naar de Kidspagina (altijd fijn!), of ga op speurtocht om de kiekjes uit de wijk te plaatsen. Wat je overigens ook kan doen: meld je aan als redactielid! Dat levert niet alleen leuke stukjes op, maar ook vriendschappen, weet ik uit ervaring.

Namens mij aan de redactie: een dikke vette pluim. Ik weet dat het krantje er niet vanzelf komt en ik ben erg blij met jullie inzet. Chapeau!

Bregje



Neem contact op voor de wensen en mogelijkheden:

+31 (0)6 20 73 28 23
info@kwistum.nl
www.kwistum.nl



KLEINSCHALIGE
REVALIDATIE DICHTBIJ

Geldropseweg 28
T: 040-311 11 50
Eindhoven@revalide.nl
www.revalideeindhoven.nl

Autobedrijf
SLIKKER



- onderhoud
- APK-keuring
- schadeherstel
- banden
- in-en verkoop personenwagens
- airco-service

Heezerweg 77a
5614 HB Eindhoven
tel:040-2112595

www.slikker.net



De Groene Wijk Week komt naar de Rochusbuurt! Op woensdag 16, vrijdag 18 en zondag 20 oktober staat jouw buurt in het teken van duurzaamheid, groen en leefbaarheid.

Een week vol groene activiteiten voor alle bewoners. Doe jij ook mee? De Groene Wijk Week is een initiatief van het Duurzaamheidspact.

WO 16 + VR 18 OKT
van 12.00 tot 17.00 uur

Dit doet Groene Wijk Week: Wij doen het zware werk en komen met sterke handen en tuingereedschap, maar óók met gratis planten, aarde, bloembollen én lunch. Samen maken we jouw voortuin groener. Je hebt dus geen excuus. En wat doe jij? Nu ben jij aan zet. Pak je kans en vergroen nu jouw voortuin! Help zo jouw buurt te vergroenen en te verkoelen. Meld je gratis aan via mail: info@groenewijkweek.nl

Help je iemand anders? Werk je bijvoorbeeld mee in de voortuin van je buurman? Schrijf je dan in als helpende hand en krijg óók gratis planten of bloembollen. Aanmelden via mail: info@groenewijkweek.nl of stuur een whatsapp: bericht naar: 06 24 77 08 60. We bespreken de mogelijkheden. VOL = VOL

ZO 20 OKT op het Rochushofje

12.00 uur *Brainstorm Rochushofje*

Samen met een aantal inwoners aan het Rochushofje willen we het groen nog groener maken. Wooninc. heeft budget beschikbaar gesteld wat gebruikt mag worden om in 2025 uit te voeren. Samen met een tuincoach kunnen jullie je wensen aangeven. Kom je ook?

13.00 uur *Lunch + Groene Quiz*

Wat is er gezelliger dan samen lunchen? We zetten een overkapping op, dus als het regent gaat het óók door! Aanmelden is fijn, maar hoeft niet. Via info@groenewijkweek.nl o.v.v. Lunch Rochusbuurt.

13.30 uur *Tiny Moestuin Workshop*

Je maakt in deze workshop een Tiny Moestuin en neemt deze mee naar huis! Een leuke workshop voor jong en oud met moestuin-advies. Kom gewoon, aanmelden hoeft niet.

15.00 uur *WIJKaraoke*

Kom jij jouw talent laten horen? Doe mee!

15.30 uur *Rad van Voortuin*

Win mooie groene prijzen, zoals tuinhandschoenen, planten, gereedschap of iets anders voor jouw (voor)tuin! Kom gewoon, aanmelden hoeft niet. ALLE programma-onderdelen zijn GRATIS.

Gratis Yoga sessies in de Buut

De eerste Yoga sessie in de Buut van afgelopen zondag 15 september wordt gevolgd door nog twee gratis Yoga sessies. Op zondag 6 en 13 oktober om 10.30 uur ben je welkom in de Buut.

Heb je altijd al yoga willen proberen, of ben je al een doorgewinterde beoefenaar? Geweldig nieuws! We lanceren een reeks gratis yogasessies voor de buurt! Deze vinden plaats in De Buut (Hoefkestraat 42A). Doe mee met de sessies op zondag 6 en 13 oktober om 10.30 uur. We beginnen met een traditionele yogales – met zachte maar diepgaande en herstellende oefeningen. De sessie wordt begeleid door Adina Caldararu, een gecertificeerde Yoga Wellness lerares.

Alle niveaus zijn welkom - kom zoals je bent!

Goed om te weten:

- Neem je eigen yoga mat mee;
- Draag gemakkelijke, comfortabele kleding;
- Neem een grote sjaal of lichte deken mee voor de laatste ontspanning;
- Vermijd zware maaltijden 2 uur van tevoren;
- De sessies worden gehouden in het Engels en duren ongeveer 1,5 uur (toelichting in het Nederlands is mogelijk).



This year, something special is happening right in our own neighborhood during **Dutch Design Week** (DDW). A group of five international designers, calling themselves Food Hood, are inviting us to explore food and dining in a whole new way.

These designers, hailing from Singapore, Japan, and South Korea, are students in the master's program at the Design Academy Eindhoven.

Food is a powerful way to bring people together and build a sense of community, or "hood." Their work is about inclusivity, making sure that everyone, no matter their background, feels welcome at the table. At the heart of Food Hood's philosophy is the belief that dining is an inherently social activity. They see food as more than just nourishment — it's a way to create moments of connection, foster empathy, and build bridges between people from all walks of life.

The dining table isn't just a spot to eat — it's a playground for bringing people together. Through their food sculptures, playful crockery, and interactive

installations, they hope to reawaken the joy and kinship that comes with sharing meals. It's about reconnecting with those simple, everyday pleasures that make life richer. Their designs are a feast for all senses — one that encourages you to not just look but get hands-on with their creations. In a world where it's getting harder to find time for shared meals, Food Hood is here to remind us just how important it is to gather around the table, enjoy the moment, and reconnect with the people around us.

Food Hood at De Buut during DDW
During Dutch Design Week, Food Hood will bring their fun, interactive installations to De Buut, our local community center. For one whole week, De Buut will be transformed into a lively hub where food and design collide in ways that are sure to spark conversation and connection.

From October 19 to October 27 2024, you can visit Food Hood's exhibition at De Buut, open daily from 11:00 to 18:00. Visitors will have the chance to immerse themselves in the creative and playful world of Food Hood. You'll be able to touch and interact with their beautifully designed crockery and sculptures, and see how food can be transformed into art and connection. Whether you're simply observing or participating, you'll be encouraged to think about food in new and exciting ways.



There's something for everyone — from workshops to interactive sessions — where you can get a taste of Food Hood's philosophy. It's the perfect opportunity to bring friends, family, or even just yourself, to explore how food can connect us as a community.

So, mark your calendars for Dutch Design Week and come by De Buut to experience Food Hood's playful and thoughtful take on food and community. It's a chance to see something unique, fun, and creative — while reconnecting with the simple pleasure of gathering around the table.

We hope to see you there!

30 jaar òf langer in de buurt

Afgelopen weken liep onze fotograaf Trudy door de buurt en belde bij sommige aan: "Bent u 30 jaar of langer woonachtig in de Rochusbuurt? Dan gaat u op de foto!"

Tot onze verbazing waren dit bijzonder veel adressen. En we vermoeden dat we lang niet iedereen op de foto hebben... Maar met deze prachtige collectie van lieve buurtgenoten die graag poseerden, hebben we een mooi beeld! Bedankt iedereen voor je enthousiasme en voor het kleur geven aan onze fijne buurt.





Geert-Jan van Rixtel



Martien & Toon van Gestel



Hans Bonnema



Luuc Bonnema

Kay op bezoek/de koffie bij drie trouwe adverteerders

Wist je dat ons krantje autarkisch, dus zelf voorziend is? Hoe kan dat? Natuurlijk zijn we in de redactie allemaal vrijwilligers, maar papier en printen kost wél geld. Daarom zijn we ontzettend dankbaar dat we gesteund worden door onze adverteerders die ons soms al jarenlang trouw zijn.

Maar wie zijn deze adverteerders dan wel? Goede vraag toch? Daarom ga ik in deze editie op bezoek bij drie van al deze adverteerders, en wel bij kapsalon Bobline Hair & Beauty, schoenmaker Bonnema en fietswinkel Gebroeders van Gestel, allemaal op de Geldropseweg. Deze drie prachtwinkels adverteren namelijk al 30 jaar lang in ons Rochusnieuws: ze

hebben dus in deze editie voor de 200^{ste} keer een advertentie geplaatst. Van harte dank hiervoor!

Een kapper om u tegen te zeggen

In november 1992 heeft Geert-Jan van Rixtel zijn kapperszaak Bobline Hair & Beauty geopend op de Geldropseweg, wel aan de overkant van de straat. Op het huidige adres heeft hij de deuren van zijn zaak pas 16 jaar geleden geopend. Maar ja, zaak is misschien wat oneerbiedig voor deze luxe salon waar je geen kapsel krijgt maar een coupe. 'Ja, je kunt zeker spreken van een hoger segment kapper', glimlacht Geert-Jan van Rixtel. 'De vooral vrouwelijke klanten verblijven hier vaak twee of drie uur, soms zelfs vier uur. In deze tijd begeleiden we onze klanten met advies en zorg maar uiteraard ook met een aangeklede koffie

of zelfs een glaasje bubbels.' (Trouwens, een aangeklede koffie komt niet in het pak maar wordt geserveerd met een likeurtje.)

Knippen als beleving!

'De Geldropseweg is nu echt mooi geworden met al het groen. Dat het vroeger hier gratis parkeren was, was natuurlijk handig. Als klanten hier 3 à 4 uur zitten, betalen ze toch al gauw 8 euro. Daarom omringen we hen met veel persoonlijke aandacht, advies op maat en een unieke knip- en stylingbeleving.' Ik moet bekennen dat ik over het algemeen binnen een uur weer op straat sta als ik bij de kapper ben geweest, dus wat doe je toch vier uur lang? Echter, mijn gemiddelde haarlengte is zo'n 4 cm terwijl de klanten hier veelal een weelderige bos haar hebben. Heren

kieszen bij Bobline trouwens vaak voor een anti-haaruitval-behandeling. Ook niet echt mijn ding (mijn kapper moet bij mij regelmatig uitdunnen). Dames daarentegen kiezen regelmatig voor zogenaamde hairweaves waarbij dunner haar een volle uitstraling krijgt.

Haar in alle kleuren en maten

Wat denk je hoeveel kapperszaken er op de Geldropseweg tot aan het Stratumseind zijn? Zeven stuks! Dan moet je je wel onderscheiden van andere knippers.

Veel mannen uit mijn omgeving hoeven hun haar niet te verven want dat is allang verdwenen maar bij vrouwen is dat toch een ander verhaal: ten eerste omdat ze niet zo sterk kalen en ten tweede omdat vintage blond bij dames helemaal niet geliefd is. Maar daar weten ze bij Bobline wel raad mee. Naast het gewone verven van je haar kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een Balayage-behandeling waarbij plukjes met highlights de indruk creëren dat de puntjes lichter worden. Of je kiest voor Malibu C waarbij donker haar op een gezonde manier lichter wordt

gemaakt. Dan is er nog de Keratine-behandeling waarbij de uitstekende verzorging van je haar centraal staat. Het klinkt allemaal wel erg chic, toch?!

Pamperen pur sang

Geert-Jan, Bianca, Jura of Anna verwelkomt je in de zaak met het reeds genoemde aangeklede drankje om het knippen, nou eigenlijk de complete coupe-behandeling te bespreken en adviezen te geven. Een wasmassage bereidt je voor op het knippen en verven erna. Misschien krijg je ook nog een hoofdmassage. Dat klinkt verleidelijk toch, ook als is het begrijpelijk dat je zo'n verwennerij waarvan je urenlang mag genieten niet voor de prijs van een pispotkapsel krijgt dat een willekeurige stationskapper je aanbiedt. Eerlijk is eerlijk: ik zal toch eens vragen wat een verf- en knipervaring bij Bobline voor mijn kerkhofblond haar gaat kosten – al is het maar voor de aangeklede koffie en het gezellige praatje. Alhoewel, zo'n wasmassage klinkt ook erg verleidelijk. Wil jij ook een afspraak maken? Kijk eens op www.boblinehairandbeauty.nl!

lees verder op pagina 14

Schoenmakerij Hans Bonnema

Kwaliteit is
onze garantie

Geldropseweg 115

Sinds
1909

Tweewielers

Gebr. van Gestel
Geldropseweg 42 - Eindhoven
Tel. 040-2111393

Fietsen
Elektrische fietsen
Snorfietsen
Bromfietsen



Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier

BOBLINE
HAIR & BEAUTY

GELDROPSEWEG 61A
5611 SE EINDHOVEN
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

OPENINGSTIJDEN
DI T/M DO 9.00 - 18.00 UUR
VRIJ 8.30 - 21.00 UUR
ZA 8.30 - 17.00 UUR

WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL

vervolg pagina 13:



Na deze ervaring van weelde en luxe is het tijd voor het volgende gesprek op de Geldropseweg, nu in een winkel waar ik al vaker was om schoenen weer op gang te brengen.

Mending is better than ending

Het is nog tamelijk vroeg in de ochtend maar nu al druk in de schoenmakerswinkel van Hans Bonnema, dus ons gesprek duurt wat langer dan gepland omdat we telkens worden onderbroken, eigenlijk amper aan spreken toekomen. Maar wat een persoonlijke service: beleefd, behulpzaam en vooral voordelig. Ik weet niet hoe vaak ik hier al ben geweest voor schoenen die ik anders had moeten dumpen.

Wie het bekende boek 'Brave New World' van Aldous Huxley kent, weet wat 'ending is better than mending' betekent. Dat is de leidraad van de futuristische wegwerpmaatschappij waar consumeren het doel is. Inmiddels weten we dat duurzaamheid het betere alternatief is voor onze maatschappij. Dus 'mending

is better than mending' zou de slogan van Bonnema Schoenmakerij moeten zijn.

Schoenmaker, hou je bij je leest – of niet

Je kunt in de winkel terecht voor schoenpoets in wit, zwart, grijs, groen en rood, in minimaal 50 tinten bruin, voor riemen in verschillende kleuren, inlegzolen voor brede, smalle, dikke en dunne voeten, veters, sleutelhangers in alle kleuren en maten; zelfs leren handschoenen vind je hier. Ik ga meteen even kijken want ze zijn in de aanbieding... 'Ik ben eigenlijk schoenmaker maar de sleutels zijn erbij gekomen. En ik vind het allebei leuk om te doen. Voor een goede sleutel moet je naar een vakman want bij een willekeurige bouwmarkt kunnen ze zo'n maatwerk niet leveren.'

Familiebedrijf?

Hans Bonnema heeft zijn winkel in 1987 geopend. Net zoals Bobline is hij aan de overkant van de Geldropseweg begonnen. 14 jaar geleden is hij met zijn schoenmakerij dan verhuisd naar de huidige locatie, uitstekend gelegen

bij het kruispunt met de Voorterweg. 'Mijn eigen winkel te openen was een soort logische stap: Ik ben bij een schoenmaker gaan werken om wat bij te verdienen. Daar is mijn eigen winkel uit voortgekomen. Schoenen en sleutels horen bij dit soort winkels bij elkaar. Dat is een soort traditie.'

Zoon Luuc heeft zijn winkel direct naast die van zijn vader. Maar in plaats van inlegzolen kun je bij deze podotherapeut steunzolen in plaats van inlegzolen kopen. Dus, als je klachten tijdens het lopen hebt, kun je hier een voetencheck laten doen. 'Ik bied als het ware hulp voor je voeten, niet per se voor het schoeisel. Ik kan bijvoorbeeld een 3D-print maken voor een steunzool, dus echt maatwerk voor je voeten.' Dus bij klachten bij je voeten? Kijk dan even hier: www.podotherapiebonnema.nl.

Kleine winkel in de wijk

Heb je de website www.schoenmakerbonnema.nl ooit bezocht? Wellicht niet. Ik lees meteen dat Bonnema meer dan 5000 tevreden klanten heeft. 5000? 'Ja wel', vertelt Hans. 'Als je eerlijk bent naar de klant en problemen oplost, dan lukt dat. En je moet een eerlijke prijs bieden. Dan blijven de klanten komen – oude en nieuwe. Het is hier met deze winkel zeker geen vetpot, dus geen dikke auto voor mij. Maar ik doe mijn werk voor mijn klanten graag.'

Schoenen kopen of laten maken?

Hoe zit het nu eigenlijk met de schoenmakerij? Ik vind het super dat ik mijn favoriete schoenen langer kan dragen nadat ze door Bonnema zijn hersteld. Maar tweedehands schoenen vind ik niet zo'n tof idee: de oude schoenen van een ander dragen? 'Nou', zegt Hans, 'dat valt reuze mee. Mensen verkopen geen schoenen online die ze jarenlang hebben gedragen. Ze verkopen schoenen die ze amper hebben gedragen of zo, Die kan ik dan makkelijk herstellen voor je.' Zo heb ik het nog nooit gezien. Dus misschien toch maar eens vintage schoenen aanschaffen en door Bonnema in vorm laten brengen.

Maar nu eerst even naar de wellicht oudste winkel in onze wijk: Gebr. Van Gestel.

Ga toch fietsen!

Als Duitsers aan Nederland denken, denken ze aan ... nee, niet aan cannabis. Dat is bij de oosterburen inmiddels legaal verkrijgbaar. Ze denken aan fietsen natuurlijk. Wat in Duitsland als "Holland-Rad" bekend staat, ken jij wellicht als omafiets. Maar probeer maar eens een omafiets te kopen in deze tijd van e-bikes, bakfietsen en fatbikes. Waarmee zullen ze mij bij Van Gestel proberen te bekoren? Spoiler alert: aan fatbikes doen ze niet.

Een echt familiebedrijf

Ik zeg het maar alvast: ik gooi zeker wat namen en data door elkaar want Martien en Toon vertellen vol enthousiasme over hun zaak, over hun familie, over fietsen, over de inrichting en over alle onderdelen die ze hier verkopen dat ik maar een kwart van alles kan opschrijven. Dus, je bent gewaarschuwd.

'In 1909 heeft Opa Huub van Gestel samen met zijn broer Theo de winkel op de Geldropseweg geopend, dus nog voordat Stratum onderdeel van de stad Eindhoven was.' Martien, inmiddels 67 jaar oud, vertelt: 'Ik ben op mijn vijftiende in de winkel begonnen, dus 52 jaar geleden.' Even rekenen, dat was in 1972, een tijd waar niemand wist wat ABBA is! 'In 1985 heb ik de winkel dan officieel overgenomen, als eigenaar in de derde generatie', zegt Martien trots.

Een paar meter verhuisd

De winkel heeft niet altijd op deze plek gestaan, want opa Van Gestel is een stukje verderop met zijn eigen zaak begonnen. 'In 1958 is de hele Geldropseweg flink onder handen genomen om de rijstroken te verbreden. Daarom zijn veel huizen aan deze kant van de weg afgebroken en vervolgens herbouwd. Sinds 1959 zitten we nu op deze locatie: Geldropseweg 42. Ik woon boven de winkel. Ook Toon is in de buurt geboren: op nummer 58. Ook de twee andere broers, Huub en Christ, zijn echte Stratumers. Huub



Foto's en tekst: Kay Sachse

woont nu in het huis waar eerst mijn opa en vervolgens mijn oom hebben gewoond, in de Rochusbuurt.

En dan zijn er nog de fietsen

Als je aan een gewone fietswinkel denkt, dan ziet die er meestal als een soort koopjeshal met ongeveer 100 modellen fietsen uit, gedecoreerd met wat regencapes en fietspompen. Vergeet dit beeld maar want het verkoopgedeelte bij Van Gestel is ongeveer net zo groot als mijn benedenwoning-woonkamer. Echter, de fietsen die je hier ziet, zijn allemaal met zorg geselecteerd. Martien is trots: 'Je koopt hier een fiets voor een eerlijke prijs. En alle service krijg je erbij. Wie zijn fiets bij mij heeft gekocht, krijgt voorrang. Maar meestal kunnen we je fiets binnen één dag repareren.'

22.424 onderdelen

Het getal klopt. Ik heb het gecheckt. Dit is het aantal onderdelen dat Martien en Toon nu in hun winkel hebben liggen. 'Niet alleen fietsers komen hier voor de onderdelen voor hun fiets maar ook andere winkeliers weten dat wij dat hebben wat zij nodig hebben, zoals een hendelscharnierbus van een stangenrem van een Gazelle-fiets. Deze is voor het laatst in 2011 besteld.'

Beste lezer, je zult begrijpen dat het bijna even spannend is om een blik te werpen in de ruimte achter de winkel. Ik zal het maar zo zeggen: het internet steekt er bleek bij af. Ik ben dus graag aan het rondkijken voor het Rochusnieuws.

Maak je keuze

Als je winkel meer dan 100 jaar oud is, ben je niet alleen hofleverancier (alhoewel je Prins Pils wellicht niet tegenkomt op de Geldropseweg) maar je hebt ook wat ervaring met allerlei merken. 'We hebben nu 2 merken: RIH uit Venlo en Azor uit Hogeveen. Omdat we ook veel reparaties doen, weten we dat deze 2 merken uitblinken in kwaliteit en duurzaamheid. Bij Azor kun je zelf je eigen fiets samenstellen, dus niet alleen de kleur kiezen.' Je kunt hier dan ook nog kiezen dus elektrisch en hoe noem je dat eigenlijk? Nou, trapper dan maar. Ik vind de modellen van Azor wel heel interessant, niet té duur maar wel bijzonder qua ontwerp. 'Koop er wel nog een goed slot bij als je het niet alleen voor het toeren koopt', aldus het advies van Martien en Toon.

Trouwens, nog meer leuke foto's vind je op www.vangestel-tweewielers.nl.

Hey, bedankt dat je het verhaal tot hier hebt gelezen! Tof. Hopelijk ben je net zo enthousiast geraakt over de diverse winkels in onze wijk als ik.

Ik spreek dus met mezelf het volgende af: ik laat mijn haar nog een beetje groeien en maak een afspraak bij Bobline, bij de eerstvolgende probleempjes met mijn schoeisel en mijn sleutel sta ik bij Hans Bonnema op de stoep en voor de keuze (oude fiets opknappen of Azor aanschaffen) ga ik snel langs bij Martien en Toon. En jij?

Uit de oude doos

Marijke schrijft over haar leven met een chronische ziekte (ME). Oorspronkelijk opgegroeid in de Rochusbuurt is ze na jaren weer terugverhuisd toen ze ziek werd. Ze huurt het zolderappartement van haar moeder die al die jaren trouw in de buurt is blijven wonen.

Dertig jaar geleden was ik 15 jaar oud en woonde bij mijn ouders in de Rochusbuurt. Ik ben hier geboren en getogen zoals ze zeggen. Nou ja, ik werd in het ziekenhuis van Veldhoven geboren, maar kniesoor die daar op let. Vele herinneringen liggen hier in de Rochusbuurt. Uren heb ik hier gespeeld met destijds beste vriendin Ilse en andere buurtkinderen.

In die tijd was er nog meer braakliggend terrein in de buurt en waren alle gangetjes achter de huizen nog niet afgesloten met hekken. Dat leidde tot hele tochten door die gangetjes en soms ook door de achtertuinen van buurtbewoners. Overall klommen wij op, onder of doorheen. We zijn zelfs weleens op het dak van een soort fabriek hier geklommen en van het ene gebouw van de fabriek naar het andere gesprongen. Jawel, via dat dak. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar als kind heb je vooral lol.

En ik zal maar niet beginnen over die keer dat wij zo vaak belletje getrokken hadden bij een buurtbewoner dat diegene tijdens het koken met zijn koksmes nog in de hand naar buiten kwam, boos naar ons schreeuwend. Dat schrok ons niet af, wij trokken later gewoon nog een keer aan die bel. En ja, toen greep hij mij in de kladden en plaste van angst in mijn broek. Dat was dan toch echt de laatste keer dat we daar belletje trokken.

Op mijn 19^e kwam ik nog een keer iemand tegen op een buurtfeest die zei: "Ik ken jou ergens van. Ja, jij bent

diegene die samen met een vriendinnetje hondendrollen over onze schutting gooide" Euh ja, dat zou weleens heel goed kunnen. Lekker gênant en confronterend met de belhamel die ik was. Alsnog sorry buurtbewoners voor alle uren kattenkwaad. Een schamele troost: het heeft me geweldige herinneringen opgeleverd aan mijn jeugd in deze buurt en blijkt nu een goede columnvulling te zijn.

Mijn eerste en alle volgende fietsen kwamen natuurlijk van de broers van Gestel. Zo leuk dat zij er nog steeds zitten en met hetzelfde interieur! Hoewel ik op mijn 19e uit de buurt verhuisd ben om te gaan studeren, was ik er bij toen ze groot feest vierden omdat ze 100 jaar bestonden én officieel Hofleverancier werden. Omdat ik mede vanwege mijn ziekte terug verhuisde naar de Rochusbuurt en fietsen op mijn gewone fiets te zwaar was geworden, kocht ik mijn elektrische fiets uiteraard weer bij de broers van Gestel. Met uitstekende service: op mijn rekening staat mijn fiets aangemerkt als een VIB: Very Important Bike.

Ook toen ik uit huis ging bleef ik nog regelmatig terug komen naar mijn ouders en daarmee de buurt. Na een moeilijke periode in mijn leven liet ik bij kapper Bobline een make over doen. Mijn lange haren werden in een prachtig kort kapsel geknipt en ik werd mooi opgemaakt en op de foto gezet. Wat voelde dat destijds als een heerlijke verwennerij! Ook zij zijn nog steeds aanwezig in de buurt, al zijn ze naar een groter pand op de Geldropseweg verhuisd. Ik ben er laatst nog een keer geweest en ze knippen nog steeds uitstekend.

Schoenmaker Bonnema is eveneens nog steeds trouw aanwezig. Vele schoenen en paardrijlaarzen zijn daar vakkundig opgeknapt en in de puberteit werden er hippe veters door mij gekocht. Een extra sleutel voor de voordeur van mijn ouders werd uiteraard daar bij gemaakt. Door mijn ME ben ik veel thuis en lig ik veel in bed. Mijn schoenen staan daardoor helaas vaker in de kast dan dat ze aan mijn voeten zitten. Ze hebben daarom tot op heden nog geen nieuwe

opknapt nodig gehad. Maar als dat weer eens aan de orde is, dan weet ik zeker dat mijn schoenen daar in goede handen zullen zijn.

Hoe het leven toch kan lopen. Op mijn 39^e verhuisde ik vanuit Zwolle terug naar de Rochusbuurt. Ik was dusdanig ziek geworden dat werken niet meer ging en eigenlijk ging het hele dagelijkse leven al met veel moeite. Je natje en droogje verzorgen en een sociaal leven hebben; het is heel vanzelfsprekend totdat dat het niet meer is. En dan heb ik nog 'geluk' want de meest ernstig zieke lotgenoten kunnen niet eens meer zelfstandig eten en soms zelfs niet eens voldoende zuurstof in hun lijf inademen omdat ze de energie er niet meer voor hebben. Kortom: ondanks dat het leven niet makkelijk is, prijs ik mijzelf gelukkig dat ik in zo'n fijne buurt en straat woon en mij mede daardoor verbonden blijf voelen met het leven.

Buurt-Info

Buurtbestuur

Yolande Voskes tel: 06 23 70 27 30
Esther Schevers tel: 06 23 98 88 87
info@debuut-rochusbuurt.nl
www.debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems tel: 212 61 93
waltherwillems@gmail.com
Joris Westerwoudt tel: 212 70 17
joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuyncommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt
Koen van Grinsven tel: 0900-88 44
koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040
j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Geertje Schut-Vogels tel: 238 42 13

199 voor 30

Vroeger hoorde je dat wel eens in een warenhuis omroepen (2 keer), maar hier en nu weten we wat het betekent: 199 nummers Rochusnieuws voor 30 jaar. Is 199 veel, of juist weinig, en is 30 jaar lang?

Het eerste jaar (1994) werd gemikt op 4 afleveringen (van acht pagina's) en dat is waargemaakt. Inmiddels zijn er, bijna zonder hapering, jaargangen van zes, zeven of acht nummers (met acht tot zestien en zelfs 20 pagina's) geweest. 199 is heel wat meer dan 30 x 4 (veel dus), en 2473 (!) pagina's is ook heel wat meer dan de kleine duizend van 30 x 4 x 8.

-ko en -co

Is 30 jaar lang? In ieder geval lang genoeg om heel wat aan jargon te zien veranderen.

In de eerste pakweg 90 nummers van RN hebben de straco's, de flaco's en hun (opper-) hoco van de buurtpreventie nadrukkelijk gefigureerd. Samen met het fysieke mededelingenbord aan de muur bij de Hoco lijken ook de diverse -co's inmiddels opgelost in de mist van de geschiedenis.

Intussen waren de eerste (groene) klico's gearriveerd, maar in het RN zijn het altijd ordinaire "bakken" gebleven (tegenover de "zak").

In een tijd waarin een golf "kleine criminaliteit" vanuit het stadscentrum de buurt passeerde, hebben buurtpreventie en gemeente het afsluiten van achterommetjes en onderdoortjes bevorderd en poorten gesubsidieerd. Later kon een nieuwkomer(?) zich in zalige onwetendheid verbazen over de "verhekkings" van de buurt.

In het kader van de eeuwigdurende discussie over het "parkeerprobleem" heeft iemand (RN17) een poging gedaan de discussie zuiver te krijgen door te wijzen op het verschil tussen parkeren en stallen: Heel Nederland

lijkt het er wel over eens dat ieder privé vervoermiddel na gebruik (en parkeren op de bestemming) bij terugkomst thuis gewoon gestald wordt: al dan niet overdekt, op eigen grond. En dat vindt heel Nederland niet alleen van anderen, dat doet men ook gewoon zelf. Misschien met als enige uitzondering de "studentenfiets", beter gezegd die van een kamerbewoner. En de auto dus.

De verheldering is met oorverdovend stilzwijgen ontvangen, en afgedaan... Als we hier op papier al geen "kliko's" lusten, dan komt de term stallen de buurt zeker niet in.

Inmiddels heeft betaald "parkeren" de discussie in ieder geval doodgeslagen, en is het RN getuige van het einde van een eeuwige discussie. Dan lijkt 30 jaar lang, maar de discussie was al ouder: het inruilen van tweerichtingsverkeer voor meer "parkeer"havens dateert van meer dan dertig jaar terug. En het is nog veel langer geleden dat je zonder een koetshuis vanzelfsprekend ook geen koets had. Dan is dertig jaar weer niet zó lang..

Dertig jaar geleden vaste begrippen als Mercator, Aquamarijn en (straks) Oude St. Joris hebben hun locatie en dus hun functie verloren. Wie weet er nu nog wat een razob-tuin(tje) was (is)? En wie wist er 30 jaar geleden wat een AED of AVG ging worden?

A Varis



Uit Rochusnieuws 85 (2006):

'Op woensdag 23 augustus werd er een vreemde voorsorteerder gemiddeld; deze probeerde zich nog te verstoppen, maar werd toch nog geflitst! Net buiten onze buurt!'

Deze foutparkeerder heeft thuis vast wel eigen stalling.



KILO STORE
KLEDING PER KILO

Weight2GO Inleverpunt: lever jouw kleding in en spaar voor gratis shopgoed! Kijk voor de voorwaarden op onze site.

Geldropseweg 83, 5811 SE Eindhoven
Parkeren: eerste uur gratis (parkeerticket: 1,00€)
Openingsuren:
Maandag 10:00 - 18:00 uur
Dinsdag t/m dondag 10:00 - 19:00 uur
Vrijdag 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

QR code

Vanaf €17,50 per kilo

Volg onze sociale en website voor meer informatie.

www.weigh2go.nl
www.kilostore.nl
weigh_2go_kleding

Image of a scale

LICHTBIJVERLIES

zingeving en begeleiding bij rouw en/of trauma door verlies of verandering



Arnie van Vegchel
Systemisch rouwtherapeut
06 - 83 84 93 07
lichtbijverlies.nl

Uw advertentie hier? Dat kan!

6 keer per jaar verschijnt het Rochusnieuws in een oplage van 600 stuks.

Dit is de manier om de mensen in onze wijk te bereiken en om deze krant mogelijk te maken.

Mail voor info en tarieven naar:
rochusnieuws@gmail.com

Agenda September, Oktober & November

(bijna) elke vrijdag

van 17.00 tot 21.00 uur
BUUT BORREL & BORDJE
 Bordje ongeveer om 18.30 uur

19/10 t/m 27/10

elke dag van 11.00 - 18.00 uur
DDW FOOD HOOD
 Zie artikel pagina 9

28/09

14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
 Elke laatste zaterdag van de maand

02/11

14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
 LET OP in verband met Dutch Design Week niet laatste maar **eerste** zaterdag van de maand!

29/09

vanaf 15.00 uur
30+ BORREL
 Jubileum Rochusnieuws

02/11

vanaf 18.00 uur
RUNNING DINNER
 Zie artikel pagina 6
 Geef je op!

06/10 * 13/10

10.30 - 12.00 uur
GRATIS YOGA SESSIE
 Zie artikel pagina 8

30/11

14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
 Elke laatste zaterdag van de maand

16/10 * 18/10 * 20/10

12.00 - 17.00 uur
GROENE WIJK WEEK
 Zie programma pagina 8



Foto: Marcel Dierckx. Het resultaat van de workshop portrettekenen tijdens het buurtfeest op zaterdag 24 augustus.

Menu Buut Borrel Bordje

13 september
 Vlaams stoofvlees, frites & salade

20 september
 Zalmfilet, spaghetti aglio e olio & salade

27 september
 Linzencurry met of zonder kip, rijst & salade

4 oktober
 Geen BBB

11 oktober
 Kip, frites, appelmoes & salade

18 en 25 oktober
 Geen BBB in verband met Dutch Design Week

1 november
 Rendang, Sajoer boontjes, rijst & Atjar Ketimoer

8 november
 Kabeljauw, aardappel-gratin & salade

15 november
 Gevulde portobello (Ottolenghi), spaghetti aglio e olio & salade

22 november
 Lasagne & salade

29 november
 Boeuf Bourguignon, aardappeltjes uit de oven & salade

Voor bewoners van de Rochus buurt
10% korting op Gordijnen.

Klaar in 2 werkdagen en sneller als het nodig is.

Jac en Phya van de Graaf
Geldropseweg 50, tel.: 040 2112764

geldropseweg 86
 info@bottleshop-eindhoven.nl
 en like ons op facebook

BOOK ONLINE!

Linki
 KAPPERS

KINKI KAPPERS
ST JORISLAAN

St Jorislaan 1A
 5614 AA Eindhoven
 040-3038895

kinki.nl/eindhoven-stjorislaan
 instagram.com/kinkistjorislaan

Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken, leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld in Eindhoven de juiste keuze!

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!

Ons kindercentrum biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wij nemen een deel van uw opvoedingstaken over, en dat doen we met de grootste zorg.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96. Neem ook eens een kijkje op onze website: www.dedroomwereld.nl

MAGIC MOMENTS

Cadeaushop edelstenen en mineralen
Uw shop voor o.a.:

- Nag champa wierook • Wierookhouders • Hem wierook • Witte salie
- Wierook kegels • Palo Santo sticks • Backflow wierookhouders en kegels
- Edelsteen waxinelichthouders • Edelstenen sieraden o.a. armbanden en kettingen • Spirituele hangerstenen • Ruwe edelstenen • Getrommelde edelstenen • Zoutlampen • Tarot kaarten • Diverse boeken • Geurolie, etherische olie en diffusers • Regenboogkristal raamhangers • Fossielen
- Knuffelstenen (getrommeld of ruw) • Edelgedenkstenen

Geldropseweg 36, 5611 SJ, Eindhoven, 040-212 21 50
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 12:00 - 18:00
Zon- en feestdagen gesloten | www.magicmomentseindhoven.nl
Voor online bestellingen: www.steenendesign.nl

Al ruim 45 jaar uw vertrouwd adres voor de betere audio en tv's.

AVNUE
 our drive | your wow

Geldropseweg 105
 Eindhoven

040 - 211 18 65
avnu.nl

KidsRedactie

Billie * Carmen * Isis * Mijs



Kun jij twee precies dezelfde plantenbakken vinden?



Kleurplaat



Waarom prikt een brandnetel?

Je bent vast weleens geprikt. Brandnetels prikken om zichzelf te beschermen tegen planteneters. Aan de bladeren en stengels van de plant zitten haartjes waarin een stofje zit. Zodra je de plant aanraakt, breekt er een stukje van een haartje af en komt het stofje in je huid. Dan krijg je jeuk en **rode** bultjes.



KidsTalk

Wie ben je?

Zef Weijts

Hoe oud ben je?

5 jaar

Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes?

Papa Fen, mama Nina en zusje Lucy

Naar welke school en klas ga je?

Groep 1/2 (De Dollies) op de Hasselbraam

Wat is je lievelings-

Les:

Bouwhoek

Eten:

Frietjes

Vakantieland:

Italië

Snoep:

Alles!

Kleur:

Alle kleuren

Dier:

Panter

Tv-programma:

Ninjago

Waarom heb je een hekel?

Als iemand mij pijn doet

Wat zijn je hobby's?

Lego bouwen**Klimmen****Fietsen**

Wat is een goede/slechte eigenschap?

Anderen helpen & ongeduldig

Van welke muziek hou je?

FlemmingVind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? **Ja!**

Waarom?

Omdat ik hier leuke vriendjes heb

Wat wil je later worden?

Misschien dierentuinman

Wie wil je de volgende keer in de kidstalk?

Rover Welp